

Een heilige levenswandel

Inleiding



1 Petrus 1:14-16

Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want Ik ben heilig.'

1. 'Heilig' komt van God

Het begrip 'heilig' vindt zijn oorsprong in God. God is volkomen heilig. Dat betekent dat Hij volmaakt is in grootheid, wijsheid, macht, maar ook dat Hij volkomen goed is, en absoluut onver-nigbaar met de zonde, met het kwaad.



Psalm 99:3, 5, 9

Heilig is de HEER, onze God.

Omdat God heilig is, is ook alles wat Hem toebehoort, wat aan Hem gewijd is, heilig. Mensen, dieren, voorwerpen, plaatsen en tijden kunnen heilig zijn:



Exodus 29:37

en het altaar zal allerheiligst zijn

Leviticus 20:24 en 26 (NBG)

Ik ben de HERE, uw God, die u van de andere volken heb afgezonderd. ... Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HE-RE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Zie ook Hosea 11:9; Exodus 3:5; Leviticus 23:2.

Het begrip 'heilig' heeft twee aspecten:

a.

b.

2. Het uitgangspunt: onze positie in Christus

2.1. Verkeerde opvattingen over het dagelijks leven als christen

-

-

2.2 Wie ben ik in Christus?



Opdracht 1: Wat zegt de Bijbel over je positie in Christus?

1. *Lees de volgende bijbelgedeelten en beantwoord bij elke tekst de vraag: Wat is mijn positie in Christus volgens deze tekst?*



1 Korintiërs 1:30 (NBG)

in Christus Jezus....die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing

1 Korintiërs 6:11

...u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Efeziërs 2:5,6

heeft hij ons ... samen met Christus levend gemaakt... Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

Kolossenzen 2:10

omdat u één bent met Hem ... bent ook u van die volheid vervuld.

Hebreeën 10:10

Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

2. Lees Romeinen 6:1 t/m 11 en probeer samen te vatten wat er met ons gebeurd is in Christus en wat er daardoor veranderd is.

3. Oproep om heilig te zijn

Onze positie in Christus, die maakt dat we heilig en volmaakt *zijn* in Hem, is slechts één kant van de waarheid. De andere kant is dat de Bijbel ons nadrukkelijk oproept om heilig te *worden*, om heilig te gaan leven. Enerzijds *zijn* we het, anderzijds moeten we het *worden*.

Omdat we in Christus nieuwe mensen zijn geworden, kinderen van een heilig God, worden we opgeroepen om dagelijks heilig te leven, ons bewust in dienst van God te stellen.



| Positie in Christus | | Dagelijks leven |
|---|---|-----------------|
| Ef.5:8 - eens duister- nis, nu licht | ⇒ | |
| Kol.3:1 - met Christus opgewekt | ⇒ | |
| Kol.3:3,5 - gestorven | ⇒ | |



Opdracht 2 - Praktische gevolgen volgens Romeinen 6:11-23

Lees Romeinen 6:11-23. In dit gedeelte spreekt Paulus over de praktische gevolgen van wat hij in vers 1-11 geschreven heeft over onze positie in Christus.

Geef antwoord op de volgende twee vragen:

1. *Welke concrete opdrachten en/of gevolgen verbindt Paulus aan die positie?*

vs 12:

vs 13:

vs 14:

vs 17:

vs 18:

vs 19:

vs 22:

2. *In hoeverre herken je iets van je eigen ervaring of verlangen in dit bijbelgedeelte?*

4. Hoe kun je dagelijks heilig wandelen?

4.1

4.2

4.3



Johannes 14:21,23; 15:10

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief.

Romeinen 6:17

maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd.

Je kunt je o.a. steeds afvragen:

- Is dit tot eer van God? (1 Korintiërs 10:31)
- Kan ik dit doen in de naam van Christus? (Kolossenzen 3:17)
- Is het tot opbouw? (1 Korintiërs 10:23,24)

5. Vragen ter overdenking

1. Welke dingen houden jou af van een heilige levenswandel? Probeer hierin concreet te zijn.
2. Wat ga jij met Gods hulp de komende weken doen om levensheiliging meer gestalte te geven in jouw denken en doen?



Bijbelse kijk op de mens

Inleiding

Wat voor beeld heb je van jezelf? Hoe kijk je tegen jezelf aan?

*Wat voor invloed heeft jouw zelfbeeld op je leven, op je functio-
neren in de maatschappij of in je kerk/gemeente?*

1. Zelfbeeld

1.1 De basis van je zelfbeeld

Verlangen naar erkenning en respect is normaal. Mensen hebben elkaar daarvoor nodig.

Er zijn drie basisvoorwaarden die voor de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld heel belangrijk zijn:

1.1.1 Het hebben van een thuis waar je veiligheid ervaart en geworteld bent;

1.1.2 Het besef dat je waarde hebt en van betekenis bent;

1.1.3 Het gevoel van vertrouwen zodat je het leven vanuit een positieve verwachting aankunt.

1.2 Onjuiste invloeden op de ontwikkeling van je zelfbeeld

1.2.1 Lichamelijke criteria

1.2.2 Maatschappelijke en sociale criteria

1.2.3 Criteria vanuit je christelijke omgeving

Hoe ontwikkel je een juist zelfbeeld?

2. Bijbels fundament voor een gezond zelfbeeld

2.1 God heeft de mens naar Zijn beeld geschapen



Genesis 1:26-28

‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken’ (v.26)

Psalm 8:4-8

Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt (v.8 - NBG)

“Wat me zo boeit, is de volstrekte uniciteit van elk mens. Je hebt een heel eigen persoonlijk 'ik'. Er is nog nooit iemand zo geweest als jij en er komt ook nooit zo iemand meer terug. Dat vind ik zo'n groot mysterie. In elk gezicht zie je dat unieke dat me aan God herinnert. God weerspiegelt zichzelf in ons. Hij is zo veelzijdig dat er miljarden mensen voor nodig zijn om Hem te weerspiegelen”. *(Kardinaal Simonis in een vraaggesprek met Visie; no.51/52 januari 2007)*

2.2 God heeft ons in onze hulpeloosheid aanvaard in Christus



Efeziërs 2:1-4

U was dood door de misstappen en zonden...

Deze afbreuk die door de zonde gedaan wordt aan de mens als evenbeeld van God kan niet door onszelf hersteld worden. Maar...

'...omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt'.

Romeinen 5:6-8

Romeinen 8:1

2.3 God heeft ons aanvaard als Zijn kinderen



Romeinen 8:14-17; 31-33

U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en Hem aan te roepen met 'Abba, Vader'. (v. 15)

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? ...Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? (v.31, 33)

Als nieuw mens vernieuwt God je naar Zijn beeld:

Kolossenzen 3:9-10

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

De mens wil de ander veranderen in
degene die hij zou moeten zijn,
en laat hem zoals hij is.
Jezus neemt de ander aan zoals hij is
en verandert hem in degene die hij zou moeten zijn.



Opdracht 1: Vervulling basisbehoeften

Na de zondeval wordt aan de drie basisvoorwaarden (zie punt 1.1) niet meer volmaakt voldaan, maar behoefte aan vervulling ervan is er nog steeds. Door een (groeïende) relatie met God, wil Hij in de menselijke behoeften voorzien.



1. Lees de volgende bijbelgedeelten en bespreek met elkaar hoe volgens de tekst de relatie met God deze basisbehoeften vervult.

| <i>Psychische basisbehoeften</i> | <i>Bijbel</i> | <i>Toepassing</i> |
|---|--|-------------------|
| <i>Het hebben van een <u>thuis</u> waarin je je veilig weet en geworteld bent.</i> | <i>Ps.62:6-9 Joh. 16:27a Rom.8:15</i> | |
| <i>Het besef dat je <u>waarde</u> hebt en van betekenis bent</i> | <i>1 Kor.6:19 en 20 1 Petr. 1:18 en 19</i> | |
| <i>Het gevoel van <u>zelfvertrouwen</u> zodat je het leven vanuit een positieve verwachting aan kunt.</i> | <i>Joh. 14:16 en 17 Ps.91:4</i> | |

2. *Bespreek met elkaar hoe je dit in je eigen leven concreet ervaart.*

2.4 Vier uitgangspunten voor een juist zelfbeeld

2.4.1 De Bijbel

Haal de bouwstenen voor je zelfbeeld uit de Bijbel: God aanvaardt je onvoorwaardelijk.

2.4.2 Zelfaanvaarding is een proces

2.4.3 Leer van je fouten en bouw voort op wat je hebt bereikt Zie Spreuken 28:13 en 1 Korintiërs 15:8-10

2.4.4 Kies de goede vriendschappen

3. De plaats van de gemeente



Opdracht 2

Bespreek met elkaar de volgende drie vragen:

1. *Wat komt in het filmfragment naar voren over de verschillen tussen mensen in de gemeente? Hoe kijken ze er in die gemeente tegen aan? Wat betekent dit voor de automonteur persoonlijk?*



2. *Lees met elkaar Efeziërs 4:1-7 en 11-16. Paulus geeft in dit gedeelte richtlijnen voor zowel ieder individueel gemeentelid als de gemeente in het geheel.*
- a. *Waartoe roept hij ieder gemeentelid op?*

 - b. *Wat heeft de inzet van ieder individu voor effect op de gemeente en op elkaar?*

 - c. *Waarvoor heb je volgens vers 15 elkaar nodig?*

 - 3. *In de gemeente kun je elkaar helpen met het ontwikkelen van een juist zelfbeeld. Hoe zou je elkaar de bijbelse basis (zoals besproken bij punt 2 van deze les) kunnen voorhouden? Wees zo concreet mogelijk.*

4. De balans zoeken



Marcus 8:34,35

Filippenzen 2:2-5

Relaties met anderen

Inleiding



Genesis 2:18

Genesis 1:27

1. Relaties met andere mensen

De mens is geschapen met de behoefte aan relaties. Ieder mens heeft een aantal 'relatie-cirkels'. Je hebt relaties binnen je gezin, het werk, de buurt, de kerk, eventuele verenigingen of clubs waar je lid van bent, en noem maar op.

Je hebt allerlei soorten relaties, die onderlinge sterk kunnen verschillen. Ook de verwachtingen die je van elkaar hebt in die diverse relaties zijn verschillend.



Vrienden/kennissen



Gezin



Collega's



Familie



Gemeente



Clubs



Studie/school

De opdracht op de volgende pagina heeft betrekking op de verschillen in al die relaties en verwachtingen.



Opdracht 1: Aspecten van relaties

Bekijk op het plaatje van de vorige pagina de verschillende relaties die een mens (o.a.) heeft en beantwoord de volgende vragen:

1. *Noem in een aantal kernwoorden enkele belangrijke aspecten van relaties.*

2. *Wat mag je verwachten van de ander binnen deze relaties?*

3. *Maak een lijstje van dingen die men van jou mag verwachten, wat breng je zelf in binnen deze relaties?*

4. *Op welke kenmerken van relaties legt de Bijbel de nadruk volgens jou?*

5. *Hoe reëel ben je in je verwachtingen van gemeenteleden? Voldoe je daar zelf aan?*

2. Bijbelse basis

Er wordt in de Bijbel enorm veel aandacht besteed aan de relaties tussen mensen onderling. Enkele kernbegrippen die je in dit verband tegenkomt in de Bijbel:

2.1 Johannes 15:12



2.2 Romeinen 15:7

2.3 Efeziërs 4:32

2.4 Johannes 17:11b

3. Relaties zijn kwetsbaar

- Jaloezie, eerzucht
- Verwachtingen, rechten
- Verschillen van mening
- Gekwetst worden
- Communicatiestoornissen

4. Het voorkómen van conflicten



Opdracht 2: Richtlijnen uit Kolossenzen 3

Lees met elkaar Kolossenzen 3:12-17. Beantwoord daarna met elkaar de volgende vragen.



1. *Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor conflicten. Welke concrete richtlijnen vind je in dit gedeelte om conflicten te voorkomen?*

2. *Hoe moet je houding zijn als er toch een conflict is gekomen, volgens dit gedeelte?*

3. *Welk argument geeft Paulus in vers 12 voor zijn voorschriften?*

5. Herstel van verstoorde relaties

Onderstaande punten zijn een aantal suggesties voor het oplossen van conflicten.

5.1 Erkennen of negeren?

Efeziërs 4:26,27. Negeer het conflict niet.

5.2 **Analyseer het conflict**

Je zou daarbij de volgende vragen kunnen stellen:

- wat gebeurde er?
- hoe reageerde ik? (was dat goed of fout?)
- wat deed ik?
- wat had ik moeten doen?
- wat moet ik nú doen?

5.3 **Wegen om conflicten op te lossen**

De volgende bijbelse lijn is van belang:

5.3.1 gebed is de basis

5.3.2 bereidheid fouten te erkennen en vergeving te vragen

5.3.3 bereidheid om te vergeven¹

Spr.17:9; Matt.18:21-35

5.3.4 communicatie is wezenlijk

Spreuken 18:13; 21:28b; 27:5

5.3.5 zoek hulp bij derden

1 Korintiërs 6:5

5.3.6 lijd liever dan recht halen

1 Korintiërs 6:7

¹ Het gaat hier om vergeving bij *conflicten*. We praten niet over ingrijpende trauma's die mensen elkaar kunnen aandoen. Dat valt buiten het bestek van deze les.

6. Toepassing



Opdracht 3: Mijn relaties wegen

Pas de inhoud van deze les toe op jouw eigen situatie. Gebruik hiervoor de volgende vragen:

- *Wat zijn mijn verwachtingen binnen de verschillende relaties die ik heb? Zijn die realistisch? In hoeverre ben ik bereid anderen te geven wat ik zelf van anderen verwacht?*

- *Wat maakt mijn relaties kwetsbaar?*

- *In hoeverre ben ik bereid mezelf kwetsbaar op te stellen naar anderen toe?*

- *Is er binnen mijn relaties iemand met wie ik een conflict heb?*

- *Zo ja: hoe is het conflict ontstaan? (zie ook 3.)
Wat is mijn aandeel daarin?
Had ik dit conflict kunnen voorkomen? (zie ook 5.)*

- *Hoe sta ik innerlijk tegenover die ander?
Wat is de wil van God hierin?
Hoe kan ik voor die ander bidden?
Hoe ziet God die ander? Hoe zie ik hem/haar?*

- *Wat ga ik doen om het conflict op te lossen? (zie ook 5.3)*

Standhouden

**Jezus,
Hij kwam
Hij stierf
Hij overwon**

Visje

WWW.VISJE-POSTERS.NL

Inleiding

De opstanding van Christus is de grote overwinning geweest over de macht en het rijk van Satan. In beginsel is de duivel daar en toen verslagen.

Hij heeft nu nog maar een beperkte tijd, en zal proberen in die tijd zoveel mogelijk schade aan Gods rijk toe te brengen. Maar het feit dat Jezus de dood overwon is uitgangspunt bij het nadenken over geestelijke strijd.

Al hoef je niet bang te zijn, je moet de tegenstander ook niet onderschatten. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de geestelijke strijd, dat je de tactieken van de tegenstander kent, en dat je weet hoe je je zo daartegen kunnen wapenen dat je standhoudt. In Efeziërs 6:10-20 geeft Paulus drie adviezen om stand te kunnen houden:

1. Je kracht zoeken in de Heer, in de kracht van Zijn macht (v.10)
2. De wapenrusting van God aantrekken (v.11, 13-17)
3. Voortdurend gebed en waakzaamheid (v.18-20)

1. De listen van de duivel



Efeziërs 6:11

*Trek de wapenrusting van God aan
om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.*



Opdracht 1: Ontdek de listen van de duivel

Kijk naar het filmpje van Eva en bespreek daarna de volgende vraag: Wat voor methoden of listen gebruikt de duivel hier om Eva te verleiden?

Als je wilt standhouden tegen de vijand, is het van groot belang dat je iets weet van zijn methoden. Ken je de methoden van de satan? Hoe wil je je wapenen tegen hem als je geen idee hebt op welke wijze hij je aanvalt? Daarom in het kort een paar van zijn methoden op een rij gezet.

We noemen vier listen van de duivel waar de Bijbel over spreekt:

1.1

1.2

1.3

1.4



Opdracht 2: De listen van de duivel herkennen

Vorm groepjes van drie personen en bespreek met elkaar de volgende twee vragen:

1. *Welke van deze listen herken je?*

2. *Hoe of waarin herken je dat? Voorbeelden?*

2. De wapenrusting van God

Paulus ziet de christenen als soldaten, gewikkeld in een geestelijke oorlogvoering.

In de volgende opdracht onderzoek je wat de wapenrusting inhoudt.



Opdracht 3: de wapenrusting van Efeziërs 6



1. Lees Efeziërs 6:10-20 en de vul de tabel in:

| onderdeel wapenrusting | betekenis volgens de tekst | toepassing in jouw leven |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| gordel | | |
| harnas | | |
| sandalen | | |
| schild | | |
| helm | | |
| zwaard | | |

2. *Welke dingen worden meer genoemd in Efeziërs 6:10-18 om stand te kunnen houden? Hoe breng je dat in praktijk?*

3. *Bespreek in dezelfde groepjes als bij Opdracht 2: Welk onderdeel van de wapenrusting moet bij jou meer in praktijk gebracht worden? Hoe denk je dat te gaan doen?*

3. Gebed

Om stand te houden zul je Gods hulp voortdurend nodig hebben. Daarom sluit Paulus af met een oproep tot gebed.

Seven days
without
prayer
makes
one
weak.



WWW.VISJE-POSTERS.NL

*Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt;
blijf waakzaam en bidt voortdurend voor alle heiligen.
Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden
wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid
het mysterie mag openbaren van het evangelie,
waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis.
Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.
(Efeziërs 6:18-20)*

Rentmeesterschap

1. Wat is rentmeesterschap?



Psalm 100:3

God heeft ons als rentmeester aangesteld over een aantal gebieden.

2. Rentmeester over de aarde



Genesis 1:28

Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'

3. Rentmeester over je lichaam, gaven, talenten en energie



1 Korintiërs 6:19,20

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

4. Rentmeester over je relaties

Rentmeesterschap op dit terrein wordt besproken in de les 'Relaties met anderen' uit deze module.

5. Rentmeester over je geld en goed

5.1 Houding ten opzichte van bezit

5.1.1 *In onze maatschappij*

-
-
-

5.1.2 *De bijbelse houding ten opzichte van bezit*



Opdracht 1: Onderzoek bijbelse houding t.o.v. bezit

Lees de onderstaande bijbelgedeeltes. Welke praktische lessen vind je over bezit en de houding tegenover bezit?



1 Timoteüs 6:8-10; Filippenzen 4:10-20; Matteüs 6:24-33.

5.2 Hoe ga je om met je bezit?

Een goede visie op bezit lees je in 1 Kronieken 29, waar David en het volk grote bedragen geven voor de bouw van de tempel. Let vooral op het dankgebed van David in v.10-19.

5.3 Hoe zit het met de tienden?

In het Oude Testament worden de tienden gegeven.
In het Nieuwe Testament leren we dat alles van God is.
Een uitwerking hiervan lees je in het Lesboek.

5.4 Een voorbeeld van geven in het Nieuwe Testament



Opdracht 2: Onderzoek naar 'geefgedrag'



In het Nieuwe Testament vind je een goed voorbeeld van onze verantwoordelijkheid en 'geefgedrag' in 2 Korintiërs 8 en 9. *Lees deze hoofdstukken door en maak hieronder en op de op de volgende bladzijde een lijst van lessen over 'geven' en de houding tegenover bezit, en de gevolgen ervan.*

| vers | principes en gevolgen van geven |
|--------------------|--|
| Hoofdstuk 8 | |
| v.2 en 3 | Armoede is geen reden om niet te geven |
| v.4 | Geven is een gunst, geen plicht |
| v.7-8 | Geven is een bewijs van liefde |
| v.9 | |

| vers | principes en gevolgen van geven |
|----------------------|---------------------------------|
| (Hoofdstuk 8) | |
| v.10-12 | |
| v.14-15 | |
| v.20 | |
| Hoofdstuk 9 | |
| v.1-5 | |
| v.6 | |
| v.11-12 | |
| v.13-14 | |

5.4.1 Geven aan wie?

6. Rentmeester over je tijd

Tijd krijgen we van God. Voor onze tijdsbesteding is het goed om je dit te realiseren. Hier gaan we in deze les niet verder op in.

7. Rentmeester over het Evangelie, de boodschap van redding



1 Korintiërs 4:1,2

Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God² is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is.

² Letterlijk: 'als dienaren van Christus en rentmeesters (oikonomoi) van de geheimen van God'



Opdracht 3: Rentmeesterschap in de praktijk

Kijk naar het filmpje en bespreek daarna in kleine groepjes de volgende vragen:

- 1. Wat spreekt je aan in het filmpje?*

- 2. Wat kun je doen (samen met anderen) om in je kerk rentmeesterschap in praktijk te brengen?*

- 3. Wat uit deze les wil je zelf in praktijk gaan brengen? Hoe? Wanneer?*

Gods wil ontdekken

“Wij christenen zijn dikwijls te veel bezig met onbelangrijke dingen. Als je de wil van de Heer niet weet, moet je alles opzij zetten en je bezig houden met uit te vinden welke de juiste weg is”. (Corrie ten Boom)



Opdracht 1: Teksten onderzoeken over de wil van God

Lees Kolossenzen 1:9 en 10 en 1 Tessalonicenzen 4:1-8 en zoek bij elke tekst een antwoord op de volgende twee vragen:



1. *Staan er in deze tekst voorwaarden om de wil van God te leren kennen? Zo ja, welke?*

Kolossenzen 1:9-10

1 Tessalonicenzen 4:1-8

2. *Staat in deze tekst wat de wil van God is? Zo ja, wat is dat dan?*

Kolossenzen 1:9-10

1 Tessalonicenzen 4:1-8

1. Het voorbeeld van Jezus



Opdracht 2: Nagaan hoe Jezus Gods leiding ontdekte

Lees de volgende bijbelteksten om een antwoord te vinden op de vraag: Hoe ontdekte Jezus de leiding van God in Zijn leven?



Johannes 5:19 en 30

Matteüs 14:23; Lucas 6:12

Lucas 4:8 en 10; Lucas 24:27

Lucas 3:21-22 en Lucas 4:1, 14.

2. Wat is Gods wil?

2.1 Gods raadsbesluit

Handelingen 2:23; 4:28; Hebreëën 6:17

2.2 Gods 'algemene' wil

Exodus 20; 1 Korintiërs 8:1-13; 10:23-33

3. Gods specifieke wil voor je leven

4. Voorwaarden om Gods wil te ontdekken



Opdracht 3: Eigen ervaringen bespreken

Het doel van deze opdracht is om van elkaar te horen en te leren wat je ervaringen zijn met het vinden van Gods wil.

Vorm groepjes van drie personen. Bespreek met elkaar het volgende:

- 1. In welke situaties in je leven heb je concreet gezocht naar Gods wil?*
- 2. Wat vind je moeilijk in het ontdekken van Gods wil?*
- 3. Wat heeft je geholpen om uiteindelijk een keuze te maken?*

We noemen drie voorwaarden om Gods wil te ontdekken:

4.1

4.2

4.3

5. Het ontdekken van Gods wil in je leven

5.1 Psalm 119:9, 10; Johannes 15:7



5.2 Handelingen 16:6, 7



5.3 Lucas 2:1-4

5.4 Handelingen 13:4

5.5 Spreuken 15:22



Workshop



Sla het boek Daniël op en blader door de eerste drie hoofdstukken heen. Probeer de geschiedenissen die daarin beschreven staan voor de geest te halen en beantwoord dan de volgende vragen:

1. *In welke gebeurtenissen zie je duidelijk leiding van God?*

2. *Probeer aan te geven wanneer er sprake is van:*
 - *'bovennatuurlijke' leiding (direct ingrijpen van God)*

 - *leiding door omstandigheden*

 - *keuzen op grond van 'gezond verstand'*

3. *Ontdek je bepaalde voorwaarden waaraan voldaan werd vóórdat er duidelijke leiding van God kwam? Zo ja, welke?*

